

Generalforsamling 2025

Formandens beretning!

Onsdag den 15. januar kl. 16.30 i Houlkær kirke

Rigtig godt nytår til jer alle!

2024 har været et RET spændende år – Overskriften var: Vi skulle finde en ny dirigent!

På et tidspunkt var det faktisk et spørgsmål om vi kunne overleve!

Det startede helt fredeligt med at :

Viborg koret var med til at opføre ”På vinger af håb” i Houlkær Kirke i marts.

Lige før påske måtte vi sige farvel til Uffe Munkgaard. Men - inden han rejste, gav han os et hint om at Signe Birch muligvis var interesseret i at blive vores dirigent.

Den 11. marts kom Signe og hilste på. Hun blev heldigvis ikke forskrækket over mødet med os og aftalen blev, at hun skulle komme så snart som muligt! Det kunne imidlertid ikke blive før først i maj!!

Det var lidt nervepirrende, da vi havde en aftale med Viborg Mandskor om en fælleskoncert i Vestervang Kirke sidst i april. Heldigvis trådte Lisa Ludwigsen til og vi fik 4 gode øvedage sammen med hende. Signe var så sød, at kom til koncerten og spillede til de fleste af numrene. Her i efteråret har vi lært Signe nærmere at kende og omvendt! Det fungerer rigtig godt. De gang Signe ikke har kunnet være der, har vi fundet ud af noget andet!!

Vi er blev rigtig glade for Signe. Hun er dygtig, engageret og udviser autoritet på en dejlig positiv måde. Derfor var det også noget af et chok, da hun sagde, at hun desværre ikke kunne være vores dirigent i 2025 pga. undervisning. Vi fik talt om det i koret – og uden synderlige problemer flyttede vi vores øvedag til onsdag. FANTASTISK. TAK for det!!!

Vi har tjekket vedtægterne, og såvidt vi kan se , er det er ok at lave om på ugedagen for øvning, uden vedtægtsændring. Vedtægterne kan læses på vores hjemmeside!!

Viborgkoret.dk

Midt i maj sluttede vi sæsonen med en udflugt. Vi var blevet inviteret til Odder af Karen og Bent Warming. (Karen er tidligere medlem af koret) Vi blev vist rundt i deres bofællesskab beliggende smukt lige ved skoven. Vi fik et lille foredrag om arkitekturen og reglerne for fællesskabet og spiste frokosten i deres fælleshus.

Desværre nåede vi ikke at komme forbi Rathlousdal. Den Herregård, der er forbundet med Odder med en lang alle`. Det var lidt ærgerligt, for her ligger ret meget af Odders historie!!

Det var Emil von Holstein-Rathlouder der lod bygge Hou havn og anlagde jernbanen fra Århus til Odder og Hou-banen. Beretningen om Emil von Holstein-Rathlou og hans familie, er beskrevet i bogen ”Herremanden”,. Den handler om den danske adels storhed og fald.

Herefter gik turen til Den økologiske have lidt uden for Odder. Jeg må sige, at jeg blev lidt skuffet. Her mangler hænder!! Men vejret var fint og Guiden var god til at fortælle.

Vi kørte omkring Hou havn, hvor gamle huse er blevet revet ned, og en ny havnefront blevet bygget- inden vi kørte over dæmningen til Alrø. Her skulle vi smage Bison okse på den gamle Købmandsgaard. Vi så de imponerende dyr – gå rundt på marken lige ud til vandet.

I efteråret måtte vi igen have hjælp fra Lisa et par gange, hvor Signe ikke kunne være der. Anna Amstrup var så sød, at spille, så vi fik en god sangaften ud af det, og også Søren Lind havde vi som afløser for Signe en enkelt gang.

Vi blev klar til vores "Syng dansk -arrangement" som fandt sted 4. november i samarbejde med Oasens Musikanter fra Bjerringbro. Det var hyggeligt og festligt - måske blev det lidt for langt.

I december fik vi smurt stemmerne grundigt, da vi havde hele 4 koncerter!

Den første koncert var på Stationen, sammen med Viborg Mandskor, hvor vi serverede gløgg og æbleskiver. Vi havde hver vore program, som vi plejer og et fællesnummer – som heldigvis også gik godt- selvom vi ikke havde øvet det sammen!

Den anden koncert havde Carsten fået i hus – koncerten var i Løvel Kirke. Vi var igen sammen med Viborg Mandskor . Det var rigtig hyggeligt at synge i den gamle kirke. Her fik vi også Gløgg og æbleskiver.

Den tredje koncert var på Banebo. Vi sang hele vores program og havde ønskekoncert inde vi blev trakteret med kaffe og lagkage!

OG som altid bliver "Jul i Houlkær" afholdt den sidste onsdag før juleaften. Vi sang 3 numre og 2 fælles med Pige koret og voksenkoret. Der blev serveret pizza for de der ønskede det! SÅ KUNNE DET BLIVE JUL!!!

I 2025 har vi planlagt:

30. april Forårskoncert i Vestervang kirke -sammen med Viborg Mandskor

10. maj kommer Koret Mitt fra vores venskabsby Hamar i Norge. Der bliver arrangeret en guidet tur i Domkirke kvarteret. Vi spiser frokost sammen med dem i kirken. Korene øver hver især. Måske skal vi øve et fællesnummer. Alternativet – kunne korene hver især synge , deres nationalsang!. Der bliver koncert i kirken kl. 16.00 efterfulgt af spisning med mad fra Mønsted Kulturhus. Håber vi igen kan lokke Marianne til at fortælle Viborgs historie på 20 min. Det er spændende og det er du fantastisk god til Marianne!

Lørdag den 25. oktober er vi inviteret til genbesøg hos Ryslinge koret. Det har været et større puslespil for Jane at få det hele til at gå op med dirigent, 2 kirker , et selskabslokale og så de besværlige viborg-gensere!

Vi planlægger bustransport. Det er en lang tur. Vi kunne lave det til en 2-dages tur med overnatning .Vi har jo et par i koret , der vil kunne vise os udvalgte seværdigheder i det fynske!!

Hvordan er stemningen for det?

I oktober skal vi have et "Syng dansk" arrangement. De sidste 3 år har vi haft gæster.

" Viborg Spillefolk" kom med højt humør og spillede gedigent folkemusik. Herefter kom Vera og Flemming på klaver, saxofon, guitar og sang populære sange og sidste år havde vi som sagt: samarbejde med Oasens musikanter fra Bjerringbro, med mange sange, publikum kunne synge med på.

Vi har besluttet at vi afholder dette års "Syng dansk" uden gæster!!! Men hvis der dukker noget uimodståeligt op – så snakker vi lige om det!!!!!!

Der er desværre flere kormedlemmer der har sagt farvel i år.

Kirsten Ahrenfeldt

Birgit Clausen

Jens Asger Nielsen

Grethe Bertelsen

Poul Erik Jørgensen

Hanne Rasmussen

Sådan er livet jo også – en dag kan det måske blive for svært at komme afsted, eller man har fundet andre græsange!

Jeg skal hilse fra flere af dem. Birgit Clausen og Erik kommer i dag for at sige farvel!
TAK for 30 års aktiv medlemskab til flere af de afgangede medlemmer.

Heldigvis er der kommet mange nye medlemmer til. Hjertelig velkommen!!! Vi håber I bliver glade for at være i vores fællesskab. Kom med ris,ros og ide`er til bestyrelsen – det tjener os alle bedst.
Mange hilsner Mona