

BERETNING FOR VIBORG KORET ÅR 2017

2017 bød på rigtig mange udfordringer i Viborg koret.

Vi mistede 2 kormedlemmer, vores formand Jørgen Johansen og vores alt-stemme Lis Juul.

Lad os rejse os op og holde 1 min's stilhed og mindes disse to sangere.....

Lige nu savner jeg meget Jørgen.

Han havde holdt lidt mere styr på, hvad koret har lavet, da han jo vidste, han skulle lave formandens beretning, men jeg forsøger, så godt jeg kan. I kan jo altid korrigere mig / rette mig.

Året startede med vores traditionelle nytårskur d. 09. januar, hvor temaet var de glade 60'ere. Og hold da helt op, hvor var der mange, der havde fundet deres 60'ere tøj frem, virkelig dejligt at se. Flower-power tøj, hippier, "Nej tak for atomkraft".

Maden var også 60'ere inspireret, "som vor mor lavede den", tarteletter, hamburgerryg med grønsager, citronfromage.

Dejlig optræden af jer sangere, og, traditionen tro, Leif's amerikanske lotteri.

En dejlig aften med stor opbakning og højt humør.

D. 27.02.17 havde vi generalforsamling, som forløb ganske planmæssigt. Jens Asger førte os fint igennem aftenen som dirigent, som sædvanligt.

Under evt. til generalforsamlingen kom Orla ind på, at det er svært at orientere sig i noderne under øvningen, især når man ikke kan noder.

Dette har vi siden prøvet at hjælpe med så godt, som vi nu kan, med at Karl-Alfred og jeg laver lydfiler til alle. Hvis der er lydfiler, I mangler, eller nogle, som I kan ønske jer at få, så sig endelig til, vi laver gerne til alle de sange, I måtte finde nødvendigt.

Desuden efterlystes der på generalforsamlingen mere løbende orientering fra bestyrelsen. Også dette prøver den nuværende bestyrelse at efterkomme, men vi må så også sige, at ikke alt, vi vender på bestyrelsesmøderne bliver oplyst om, før de er en realitet. Det kan ellers ofte medføre diskussioner, som altid er gode at have, men vi må jo nødvendigvis også sige, at i et kor med så mange medlemmer, som vi er, er der altså næsten lige så mange meninger og gode ideer, som der er sangere.

Der blev på generalforsamlingen også endnu engang opfordret til mere stilhed under øvningen, mere koncentration, og altså også brug af blyant. Mange ting, som Karl Alfred siger, er nødvendigt at gentage næste øveaften og næste øveaften igen, fordi man ikke skriver det ned i noderne, hvad der bliver aftalt.

Så endnu engang en stor opfordring til dette, det vil spare megen tid og mange frustrationer.

D. 9. april, palmesøndag, deltog vi i anledning af Houkær kirkes 25 års jubilæum i påskeoratoriet "På vinger af håb".

En stor oplevelse for koret at være med til.

Vores forårskoncert i Foyeren i Tinghallen blev afholdt 9. maj. Som vanligt var der fint med publikum, og stor entusiasme fra korets side til at afvikle arrangementet på allerbedste vis.

Desværre modtog koret midt i maj måned den triste besked, at formand Jørgen Johansen stille var sovet ind. Koret blev af familien spurgt om muligheden for at kunne synge ved Jørgens bisættelse. Jørgen blev bisat 20.05. fra Hald Ege kirke, hvor koret sang et par salmer.

Dagen efter d. 21.05. havde koret arrangeret udflugt til Store Vildmose med besøg på Vildmosecentret.

Omend stemningen i starten var lidt trykket ovenpå Jørgens død og bisættelse, havde vi en fantastisk god tur. En stor og god oplevelse, både besøget på centret, men ikke mindst med vores meget entusiastiske guide rundt i Vildmosen.

Vi sang også et par sange på centret for de få turister, der nu var, ikke så meget for deres skyld, men for vores egen fornøjelse. Turen sluttede med middag på Hvalpsund kro.

Efter en velfortjent sommerferie startede vi op med kor igen d. 28.08., hvor vi var nødt til at starte med en ekstraordinær generalforsamling pga. formandens bortgang. Desværre var der heller ikke denne gang kampvalg om posten, så jeg påtog mig den indtil næste generalforsamling, dvs. indtil i aften. Da jeg har fuldtidsjob ved siden af andre fritidsinteresser også, var jeg nødt til at opstille nogle krav, for at jeg kunne finde tid til at være formand.

En forudsætning var, at vi kunne få nedsat nogle udvalg til at hjælpe med at arrangere bl.a. korets 50 års jubilæum, lave nytårskur/fastelavnsfest, skaffe koncerter, komme med sprudlende ideer etc.

Heldigvis, og her vil jeg bestemt takke jer, der beredvilligt sprang til med at hjælpe, var dette ikke noget problem.

Vi fik prompte nedsat et arrangementsudvalg og et koncertudvalg.

Begge udvalg arbejder virkelig godt, og giver bestyrelsen gode in-put.

Næste koncert i koret var 17. september på Skovgaard museet som afslutning på en udstilling, de havde kørt.

Bestemt også en flot koncert, som vi godt kunne være bekendt.

Desværre ikke så mange tilhører, men dette må vi jo tage med.

1. november havde vi så vores Syng dansk aften på Paletten, aftenen forløb også godt som vanligt.

Flere af publikum udtrykte stor begejstring både for koret, for repertoire, men ikke mindst for dirigentens måde at håndtere koret på. Dette er jo altid dejligt at høre.

Lørdag d. 9. dec. holdt vi julekoncert på Skakbrættet.

Et dejligt sted at holde koncert, og dejligt med mange publikummer.
Også en fin julekoncert.

Vores årlige julekoncert på Overlundgården var d. 11. dec.
Desværre er der ikke så mange tilhører, beboerne deroppe er jo efterhånden dårlige og gamle, men jeg fornemmer, at alle, incl. koret, havde en hyggelig aften.
Om det bliver den sidste julekoncert på Overlundgården er jo spændende, alt afhængig af, hvad der sker med Overlundgården og beboerne nu, hvor Banebo er en realitet.
Vi må afvente.

Torsdag d. 14. dec. var vi inviteret til at synge en lille julekoncert i Loge Dronning Louise nr. 25 i Odd Fellow palæet.
Et varmt sted, et lidt mørkt sted, men fantastisk højtideligt.

Fredag d. 15. dec. skulle vores afdøde sanger, Lis Juul, begravnes.
Familien havde ønsket, at koret ville komme og synge en salme ved kisten, hvilket de af os, der havde mulighed for det, kom og sang Lysets engel går med glans.

Den sidste julekoncert var, også vanen tro, Syng julen ind i Houlkær kirke d. 20.12. Her sluttede vi aftenen af med fællessang sammen med publikum, kirkens voksenkor, kirkens pigekor, hvor vi sang en udgave af Dejlig er Jorden, som kirkens nuværende organistvikar Uffe Munkgaard, havde lavet et flot nyt korarrangement til.

Denne aften sluttede vi af med en øl, vand og lidt hygge i vores sanglokale. En rigtig dejlig måde at ønske hinanden en rigtig glædelig jul på. Hyggeligt, at så mange af koret lige tog sig tid til dette i en ellers travl juletid.

Et meget begivenhedsrigt år, både mht. gode kor oplevelser, gode koncerter, men også triste nyheder med to dødsfald.

Jeg vil her meget gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for jeres dejlige, positive måde at være på, det være sig arrangementsudvalget, koncertudvalg, men ikke mindst alle jer korsangere.

At skulle springe ind som formand i et kor er bestemt ikke nogen let opgave, slet ikke, når man ikke lige kan finde tiden til det, men med jeres opbakning og hjælp på alle måder, er vi kommet godt gennem året, synes jeg.

En stor stor tak til hele bestyrelsen for det arbejde, I hver især laver.
Vi har i bestyrelsen hver vores arbejdsområde, som hver især er vigtige arbejdsområder, men jeg synes, vi er supergode til at supplere hinanden godt og til at hjælpe hinanden meget.

Og du, Karl Alfred, skal bestemt også have en stor tak for din store tålmodighed med koret,
om end vi indimellem snakker lidt for meget,
om end vi hurtigt glemmer de ting, du lige har prøvet at lære os,

om end vi sommertider er lidt ukoncentrerede,
så har du gjort os til et godt, velsyngende kor, som vi alle kan være stolte af at være med i.

Tak allesammen.

GENERALFORSAMLINGEN DEN 12.03.2018