

Formandens beretning for året 2018.

Ja, 2018, var jo et stort år i vores kor.

Det nok altoverskyggende var korets 50 års jubilæum, som ventede lige om hjørnet, mange tanker og megen arbejde var meget tidligt gået i gang, både i arrangementsudvalget, men også i bestyrelsen, men derom senere.

Heldigvis skete der jo også mange andre spændende, sjove ting i koret.

Arrangementsudvalget stod for vores **fastelavnsfest d. 26.02.**

Det var aftalt, at det skulle holdes på et lidt billigt plan, men hold da op for en flot fest. Meget fin mad, mange korsangere havde lavet desserter, citronfromage, bagt kager, lavet æblekage, chokolade, Rubinsteiner kage.

Til generalforsamlingen 12.03. kunne koret sige tillykke til 4 25 års jubilarer: Sigrid Johansen, Sonja Svendsen, Inger Ørnsvig og Ole Rasmussen. Det er jo egentlig ikke kun jubilarerne, der skal have et tillykke, lige så meget koret skal have et tillykke med at have så faste kormedlemmer.

På generalforsamlingen spurgte Birte Marcussen ind til, hvorfor koret ikke betaler KODA afgift. Dette blev diskuteret og konklusionen blev, at det måtte være op til bestyrelsen at beslutte dette.

Jeg kan så tilføje, at vi indberettede vores jubilæumskoncert til KODA, og betalte dermed KODA afgift.

Birgit Clausen ville gerne have vores "sommeruniform" diskuteret, om det stadig var hvid bluse med det store, ret varme tørklæde? Og ville også gerne vide, hvordan vi skulle være klædt til jubilæet. Konklusionen blev, at der blev nedsat et nyt tøjvalg, bestående af Birgit Clausen, Birte Ebdrup og Inger Ørnsvig.

Korets **forårskoncert afholdt vi 18.04.** i Foyeren ved Tinghallen.

Det var lige i sidste sekund med den koncert i den Foyere, da ugen efter var Foyeren væltet og det nye byggeri omkring Tinghallen begyndte.

Til denne koncert og til vores andre koncerter var koncertudvalget blevet bedt om at komme med gode forslag til fællessange, så de passede ind i vores repertoire.

Det har udvalget gjort fint til hver eneste af vores koncerter, tak for det.

Korraftenen 23.04. tog vi på Landbrugsskolen for lige at se og prøve hallen af, hvor vores jubilæumskoncert skulle foregå.

Desuden var det aftalt med en professionel fotograf, at hun skulle komme og tage et flot billede af koret, og det synes jeg bestemt er lykkedes. Vi skulle jo bruge billedet i flere sammenhænge, avisen, programmerne, indbydelser og bare i det hele taget er det jo altid dejligt at have et godt billede af koret.

Det er efterhånden noget svært at "få fat" i koncerter, der er ikke ret mange – helt ærligt faktisk **ingen** – der vil betale for en koncert mere, så derfor er det hele tiden nødvendigt selv at arrangere koncerter. Det er efterhånden også svært at finde steder, hvor det er forholdsvis billigt at afholde koncerter. Samtidig med dette er det til gengæld dejligt, når andre kor så inviterer os til at være med til at afholde koncerter, nemlig korfestivalen. Dette års korfestival afholdt Viborg Kammerkor.

Så på baggrund af ovennævnte var der indkaldt til møde med kammerkoret og alle dirigenter og formænd i de inviterede kor. Dette møde foregik 16.05. Forud for dette møde holdt vi et lille møde med Viborg Mandskor denne aften, da vi i bestyrelsen tidligere har talt om at prøve at arrangere en koncert med dem, primært for forandringens skyld, og fordi jeg havde fået mulighed for at låne Vestervang Kirke til en koncert.

Vi fik planlagt rammerne og datoen for denne koncert, som jo så er det næste, Viborg Koret skal deltage i i år d. 24.04.

Koret var **fredag d. 18.05.** inviteret til morgensang i anledning af Jens Asgers og Dorthes guldbryllup.

En rigtig dejlig dag med fin morgensang og kaffe i forsamlingshuset bagefter, Så hyggeligt.

Så endelig oprandt dagen, hvor vi skulle afholde vores **jubilæumskoncert 03.06.18.**

Jeg tror, alle husker denne dag fint. En stor, stor oplevelse for alle.

Heldigvis mødte der utrolig mange tilhører op, virkelig dejligt. Om det var for at høre koret, vores gæstesolister eller om det var maden, der trak, er uvist, men festligt var det, og enormt varmt.....

Vi havde Jens Christian som konferencier, han ledte os fint gennem hele dagen.

Festtalen blev flot og spændende holdt af Marianne.

Begge taler har I alle fået rundsendt, jeg håber, I har læst og nydt dem, de var fantastiske.

Senere i juni var vi inviteret til afskedsreception for Helle (og også lidt Mogens), som jo valgte at flytte til København, og dermed at forlade koret. Vi var ca. 10 sangere, der var ude på sygehuset og synge et par sange.

Den første koraften efter sommerferien var jo så den koraften, hvor vi havde planlagt at afholde selve jubilæet. Igen havde arrangementsudvalget haft travlt.

Vi mødtes alle ved Mønsted Kalkgruber, hvor vi mødtes igen over bobler og snacks inden turen ind i gruberne under kyndig guidning af Ann.

En rigtig god og spændende tur, hvor Ann både fortalte historier og spillede på sin fløjte. Vi fik heldigvis også selv mulighed for at synge en enkelt sang, primært for at høre akustikken.

Vi tog derefter på Mønsted Kro for at spise, også dette var virkelig vellykket, hyggeligt med megen sang, megen snak. Jeg havde til denne lejlighed set dybt i korets scrapbøger og fortalte lidt historie gennem de 50 år i koret. Jeg vil bare endnu engang opfordre alle til at læse /se i disse scrapbøger, de er altså guld værd. Og jeg vil, endnu engang, også rigtig gerne opfordre et/flere kormedlemmer om at videreføre disse bøger. Det er et enormt stort stykke arbejde, der skal laves, men fantastisk at have i fremtiden.

Nu var både jubilæumskoncerten og selve jubilæumsdagen vel overstået og **17.09. mødtes bestyrelsen og arrangementsudvalget til en evaluering** af det hele.

Arrangementsudvalget har været meget tilfredse med forløbet, de havde følt, de havde frie rammer, der var en god sammensætning i gruppen, alt efter hvilke kompetencer og hvilke kontakter, de havde. De har hele tiden sørget for grundig information til bestyrelsen, og hele tiden afventet grønt lys fra bestyrelsen, inden aftaler blev indgået.

Så alt i alt meget vellykket set fra begge sider, dette håber vi også, hele koret kan godkende.

Det næste, koret så skulle se hen imod **var korfestivalen, som blev afholdt 06.10.**

Kammerkoret havde denne gang besluttet at afholde korfestivalen på en lidt anderledes måde end vanligt, da mange flere kor end tidligere blev inviteret

og der var ikke optræden af de enkelte kor, men et stort fælles værk skrevet af Søren Birch. Desuden var der små workshops, som hver enkel sanger kunne tilmelde sig, enten klassisk, rytmisk, musicals eller damekor.

Hvert efterår plejer vi at afholde Syng Dansk på Paletten. Dette havde vi også planlagt i år, men der er kommet nye tider på Paletten, så vi skulle betale 5000 kr. for at låne den en enkelt aften. Jeg prøvede virkelig ihærdigt at forhandle med dem, og tilbød dem, som tidligere, entreindtægterne, men der var desværre ikke noget at gøre.

Bestyrelsen besluttede sig så at kigge om efter andre steder, og valgte efter moden overvejelse Stationen, som vi fandt havde nogle gode lokaler og i det hele taget levede op til, hvad vi ønskede.

Det blev også en god og fin koncert, heldigvis også denne gang med mange tilhører.

Da Benny Andersen var gået bort i sensommeren valgte vi at lave en lille afdeling med han, men da så Kim Larsen døde, tænkte vi store tanker. Det blev til, at vi lavede nogle fællessange med Kim Larsen, så vi fik æret begge digtere på denne måde.

Hele koncerten blev optaget på videoer af Sonja Mikkelsens mand.

Julen, eller især juleforberedelserne nærmede sig, og vil skulle tænke julesalmer, julesange, julekoncerter.

Vi havde igen i år fået lov at låne **Skakbrættet d. 08.12.** til julekoncert. Atter fin koncert med mange tilhører.

Da vi tidligere har fået henvendelse fra Viborg Handel om at deltage i "**Den musikalske julekalender**", havde vi bedt Anders Hjort, som var samlepunktet omkring dette, om Viborg Koret kunne få denne lørdag eftermiddag som koncert på Nytorv. Dette lykkedes heldigvis, så efter Skakbrættet gik vi ned på Nytorv, hvor vi holdt koncert i både kulde og silende regn.

Ikke nogen speciel stor oplevelse, også sammenholdt med meget dårlig lyd, men sådan er jo ofte en udendørs koncert.

Den næste julekoncert, som vi skulle afholde, var på det nye **Banebo**, da Overlundgården ikke eksisterer mere, eller i hvert fald ikke for aktiviteter. Jeg havde aftalt koncerten til mandag d. 10.12. En lidt underlig oplevelse at komme derover.

Aftalen var, at vi skulle komme kl. 17.30 og der ville stå en person fra Banebo for at modtage os og gelejde os til et øvelokale, men der var kun en frivillig, som slet ikke havde ide om, at vi skulle komme. Og slet ingen steder var der tegn på, at vi skulle komme, vi er måske nok for forvænte fra Overlundgården, hvor der plejer at være dækket fint op til kaffebrød. Heldigvis kunne hun da hjælpe os ind, men en underlig fornemmelse var det. Jeg følte, det var som om ingen anede, vi kom, men det skal så siges, at aftenen forløb bestemt fint, og vi fik vores lagkage !!

Korets allersidste koncert var så **Syng julen ind i Houlkær Kirke.**

Vi afsluttede med at ønske hinanden glædelig jul og godt nytår i vores øvelokale, hvor koret serverede bobler og hygge.

Bestyrelsen har gennem året diskuteret flere forskellige tiltag, godt inspireret af koncertudvalget, som kommer med mange ideer, men der ligger jo meget fodarbejde i at få ideerne gennemført.

Flere tanker var på spil:

Vi skal have flyers til at dele ud rette steder, så folk kan få øjnene op, og gerne bestille, koret til koncerter.

Vi kan holde en "åben aften", dvs. en koraften med kaffe, kage, korsang, så nye interesserede sangere kan få interesse for netop vores kor.

Vi skal bruge facebook meget mere.

Vi skal **fortsætte** med, hver eneste gang vi afholder koncert, at få det omtalt i kommunens Pindle.

Vi skal i det hele taget fortsætte med **"at gøre opmærksom på os selv", men absolut også vigtigt, skal vi fortsætte med "at pleje os selv", at sørge for, at alle trives i koret, at koret udvikler sig til stadighed.**

I slutningen af september meddelte jeg, at jeg træder ud af koret til sommeren 19, og dermed også videregiver min formandspost til en anden. Jeg er rigtig spændt på, hvem der påtager sig den post.

Jeg er jo, som I alle ved, flyttet til Nykøbing Mors.

Jeg vil hermed meget gerne benytte lejligheden til at sige jer alle tusind tak for jeres måde at være på, og ikke mindst for jeres måde at hjælpe mig for formand på. Dette gælder naturligvis også hele bestyrelsen.

Jeg vil ønske den nye formand, den nye bestyrelse og hele koret rigtig mange gode, spændende og inspirerende år fremadrettet.

Jeg synes, vi har et fantastisk kor, dygtige sangere, dygtig dirigent, dejligt socialt sammenhold, PAS PÅ DET HELE.

Jeg vil savne jer hver og en, men håber, vi ses igen, måske i korsammenhæng, måske bare ellers.....

Tak.

Tove.